

Koichi Tohei Sensei har gått bort 91 år gammal

Grundaren av Ki-Aikido – Koichi Tohei Sensei – har hastigt gått bort torsdag den 19 maj efter en kortare tids sjukdom. Han blev 91 år gammal.

Koichi Tohei var en japansk aikidolärare som är skaparen av den stil som oftast brukar kallas ki-aikido. Innan han lämnade moderorganisationen Aikikai var han en av dess mest drivande krafter, och innehar graden tionde dan från denna organisation. Han erhöll 9:e Dan av O'Sensei maj 1960 och han var den förste som erhöll 10 dan 1970, av Aikikai



Tohei började träna aikido på Kobukan, den dojo (träningslokal) som senare blev till Aikikai hombu dojo, år 1939 medan han läste på Keiouniversitetet. 1942 blev han inkallad till armén, och tillbringade större delen av andra världskriget i Kina tills 1946 då han kunde återvända hem. Väl tillbaka i Japan tog han kontakt igen med sin lärare Morihei Ueshiba, som slagit sig ner i den lantliga staden Iwama. Han blev tillsammans med Morihei Ueshibas son, Kisshomaru Ueshiba, en av de viktigaste instruktörerna på hombu dojo. Tohei var den förste av de riktigt högt placerade aikidolärarna som reste utomlands för att undervisa, 1953 då han reste till Hawaii dit han sedan återvände flera gånger även för längre tidsperioder. Genom dessa vistelser och även besök på det amerikanska fastlandet fick han stort inflytande på aikidons utveckling i USA, och han besökte även Europa. Toheis influens på aikidon i väst blev inte mindre av att han var en av få aikidolärare i sin generation som pratade god engelska. Han skrev flera tidiga böcker om aikido, både om dess teknik och om tillämpningar av aikidons principer i dagligt liv.

Tohei blev dock missnöjd med sin position inom Aikikai; även om hans position var stark stod han ändå i skuggan av Ueshibas son, som officiellt var chef. Tohei Sensei tog fram Ki-principer som han – enligt senare intervjuer – skapat efter inspiration av hur O'Sensei som individ levde och utövade aikido. Tohei introducerade sitt eget system för att undervisa specifikt om ki, inte bara aikidotekniker, vilken han dock inte fick hombu dojo att acceptera. Han fick dock blandat gehör av andra seniora instruktörer och 1971 bildade han därför Ki No Kenkyukai för att lära ut Shin Shin Toitsu Aikido – även kallad Ki-Aikido – utanför Aikikai. Han kvarstod dock som chefsinstruktör fram till 1974 då han lämnade Aikikai för att uteslutande ägna sig åt sin nya organisation.

I ett brev till alla aikidoklubbar i maj 1974 förklarar Tohei Sensei varför han lämnat Aikikai och skapat en ny organisation och en splittring i aikidovärlden var ett faktum. Detta var en stor händelse på sin tid som chockade aikidokas över hela världen eftersom många ansåg Tohei Sensei som den främste aikidoinstruktören efter O'Senseis död. Det resulterade också i att ett antal klubbar lämnade Aikikai och övergick till Ki No Kenkyukai – eller Ki-Society som organisationen också kallades.

Hans position i aikidovärlden var stark, och hans avhopp från Aikikai ledde till en splittring i aikidovärlden både inom Japan och utom. Många klubbar ute i världen fortsatte att vara knutna till Tohei i hans nya organisation, istället för till Aikikai. I oktober 1990 överlämnade Tohei officiellt ledarskapet av organisationen till Koretoshi Maruyama. I en intervju från 1996 hävdade han att hans aikido till 30% bestod av vad han lärt sig från Ueshiba, medan 70% av hans aikido var hans egen.

Fram till 2002, så länge som Tohei Sensei personligen var aktiv ledare inom Ki No Kenkyukai, tillhörde de svenska klubbarna inom Ki-Aikido denna japanska organisation. Idag

tillhör de svenska klubbarna Ki No Kenyukai Association Internationale, som bildats av Yoshigasaki Sensei – en av Tohei Senseis främsta instruktörer.

Idag är Tohei sensei son Shinichi Tohei president över organisationen.